

KUIFJE

ACHTSTE JAARGANG — 5-3-53

PRIJS : 6 Frs - IN NEDERLAND 40 Cts

NR 9



ONS VOLLEDIG VERHAAL
DOOR ROCHELLE



"Ik meende stemmen
te horen. Of zou mijn
paard plotseling kun-
nen spreken? Neen,
onmogelijk!"

"Eerbiedig ten
minste mijn
laatste wens..."

De Ring van Baldewijn de I^e









KUIFJE NEEMT VOORTDUREND
UITBREIDING

KOM NAAR HET KUIFJE'S THEATER!

VOOR een paar maanden hebben we onze Kuifje's winkel ingehuldigd te Brussel, in de Lombardstraat. Duizenden lezers hebben die winkel reeds een bezoek gebracht, en er hun Kuifje's Bons uitgewisseld voor een van onze talrijke prachtige premies.

Thans meld ik aan al mijn vrienden, en vooral aan de lezers uit het Brusselse, dat ze in de gelegenheid gesteld worden de inhuldiging van ons nieuw KUIFJE'S THEATER in de Lombardstraat bij te wonen. De plechtige inhuldiging gaat door **DONDERDAG 12 MAART, te 15 u.**

Hoe kan men van de partij zijn? Dat is zeer eenvoudig: men schrijve per omgaande een briefkaartje om een gratis-toegangskaart aan te vragen, of men brenge een bezoek aan de Kuifje's

winkel, waar men eveneens gratis een toegangsbewijs kan verkrijgen. Daar het aantal plaatsen beperkt is, zal alleen aan de eerste aanvragen kunnen voldaan worden. Schrijf dus **VANDAAG NOG**, indien je er aan houdt de inhuldiging bij te wonen!

Willy Vandersteen en enkele van de voornaamste medewerkers van ons blad zullen aanwezig zijn. De vader van Suske en Wiske zal aan onze lezers vertellen hoe hij tekenaar geworden is!

De inhuldiging van ons theater wordt een fijn feestje!

Kuifje



Jan. — Waarom schreef d'Artagnan geen brief aan Porthos, Athos en Aramis?

Bolleke. — Jij snapt er ook nooit niets van! Omdat hij geen PARKER had, natuurlijk!



KUIFJE (weekblad). Redactie-Publiciteit: Lombardstraat, 24, Brussel. P. Ch. R. 1909.16. — Uitgever - Directeur: Raymond Leblanc. — Gedrukt in hello door: De Drukk. C. Van Cortenbergh, Kelzerstr., 12, Brussel. **KUIFJE-HOLLAND** — Singel 231, Dordrecht. Tel.: 3653. Giro: 199.334. Abonnements-prijs: fl. 4 per kwartaal.



De Kerels van Vlaanderen



TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN BOB DE MOOR

De Christenen verjoegen, in het woud de goden onzer vaderen door beelden van heiligen dan onze wijbomen te hangen. Een boom is echter gespaard gebleven. Die van Thor, de god der wraak! Ik heb daar de wreedheid der Isegrims aangeklaagd. En Thor zal je de overwinning schenken.



Ha! Ha! Ha! Meen je dat, oude?

Ik ben er zeker van. Wil je dat ik de Runen voor je leg?



De oude man legt enkele houten stokjes, waarin oude Germaanse Lettertekens gegrift staan, op tafel. Op dit ogenblik beedt de brouwer binnen.

Ben je weer bezig, vader met dat oude bijgeloof. Doe die stokjes weg. De beste Runen zijn kracht en moed!



Heer Burchard, er bevinden zich reeds zeventig gewapende kerels in de schuur. En er komen er nog steeds bij.

Goed. Ik ga naar hen toe.



Burchard knip en de brouwer treden de schuur binnen. De meeste mannen, daar verzameld, zijn gewapend met een kruisboog. Alle hebben een korewin bij zich, die zij als schild zullen gebruiken...



Gezellen, wij moeten zeer stil oprukken naar het kasteel van Straten. Wij moeten de vijand verrassen. Niet ver van de burcht zullen wij in de hoeve van een vriend alle benodigheden vinden voor het bestormen van een vesting... Vooruit nu, gezellen, naar de burcht van Straten!



Door de duisternis begeeft de bende wel honderd man sterk, zich op weg... Vooran rijdt Burchard met twee keurmannen, of hoofden van de gilde...



Op het grondgebied van Straten gekomen houdt Burchard halt.

Hier moeten wij onze tocht door de bossen voortzetten, mannen. Indien men ons op de baan zou zien, zouden de wachten der burcht onmiddellijk verwittigd worden.



Zoveel mogelijk dekking zoekend sluipen de kerels door het woud...



Eensklaps beweegt er iets in de struiken...

Daar zit een man tussen het struikgewas... Vliegt de Blauwvoet?



POM EN TEDDY

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN F. CRAENHALS

Het circus Tokburger heeft haar tenten opgeslagen in het centrum van de hoofdstad. In pers en radio werd er over gesproken en overal in de stad werden reclameborden gehangen... De eerste voorstelling van het jaar zal dadelijk beginnen...



Weldra is de tent tot in de nok gevuld. Het orkest zet in met een opgewekte mars en de clowns doen hun intrede...



Hohoho, meneer Gugust, wat heb je in je mond? Zeg het me! Wil je het me niet zeggen? Waarom niet?



Meneer Gugust, als je het me niet-me-niet-me-niet wil zeggen, ben je m'n vriend niet meer!



Haha, zo heb jij het zitten? Indien je het me-niet-me-niet wil zeggen, geef ik je een oorveeg!



Pfftttt!... Het is water!



Achter de schermen.

Gugust en Tienno brengen het publiek op dreef! Ze doen het flink!

Ja, doch ik ben niet gerust!



Over enkele minuten zijn ze klaar, en ik kan Teddy nergens vinden. Hij moet optreden in mijn nummer met de kisten...

Wat? Wat hoor ik?



Dat is de chef van het personeel, bijgenaamd de «Hartvreter»...

Ha, die rakker is weer niet op tijd!



Zoek hem! Over enkele ogenblikken is het je beurt! Als ik die Teddy te pakken krijg...

Arme Teddy, het zal er stuiven!



Hier ben ik... een beetje laat, maar we hebben een nieuwe gast in het circus. Kijk, die kleine ezel kwam zo pas ter wereld!



Teddy heeft geen tijd nog meer te zeggen, want daar is de «Hartvreter» reeds!

Lulerik! Hier, zo zul je misschien leren op tijd te komen!





Tijl, Lamme, Nele en meester Lucas gaan naar Amerika. Nauwelijks aan boord van een kraak, slaakt Nele een gil...



Lieve hemel, die man is bewusteloos. Zijn rug bloedt... Het is net of hij gegeseld werd!



Tijl deelt zijn ontdekkings aan zijn vrienden mee, en Lamme gaat dadelijk naar de kapitein om uitleg te vragen



Die man werd gestraft. Hij had zich aan boord bedronken en hiervoor laat ik 20 zweepslagen geven. Ik handhaaf een ijzeren tucht!



Dat lijkt me overdreven, kapitein! Ik hoop dat je ons dergelijke tonelen tijdens de reis zult besparen

Ik ken slechts de tucht. Je zult me begrijpen, indien ik je zeg dat er voor deze vaart alleen vrijgelaten boeven aangehouden werden!



De kraak zeilt gedurende weken in de beste voorwaarden. Aan boord is alles normaal!



Gedurende de lange reis blijven onze vrienden niet werkloos op de golven kijken. Meester Lucas geeft Nele iedere dag tekenles en het meisje maakt flinke vorderingen. Tijl dient meermaal als model



Lamme, die dikwijls aan het dek zit te knutselen, is op zekere dag getuige van een incident



Hei, bootsman! Ik gaf je opdracht het dek te laten schrobben! Wat zit je daar te kletsen?



Ik vond het helemaal niet nodig! Waarom zouden we ons uitsloven om een van je grillen te voldoen? Vergeet niet dat we in volle zee zijn! Ik zou me maar kalm houden...



Ik duld geen oproerige taal, bootsman! Musketiers, hierheen! Sla hem in de ijzers!



Alle donders! Ik zal me doordie hansworsten niet zonder meer laten aanhouden!

(Wordt voortgezet.)

TEXAS

HET S.O.S.

HET ergste was dat Texas Slim, evenals zijn vrienden niet alleen de indruk maar de zekerheid had, dat de ongelukkige de waarheid sprak en zijn dood onvermijdelijk was.

Pas nadat ze uit de valstrik waren geraakt had Old Bear Terry bekend dat hij aan het been gewond werd door een kogel van zwaar kaliber. In plaats dat men zijn been gespalkt en de gewonde met de grootste omzichtigheid vervoerd had, was Old Bear Terry heel de tijd te paard gebleven en de schokken hadden het geval verergerd. Op de ranch was niemand bekwaam geweest hem de nodige zorgen te geven in afwachting van een heelkundig ingrijpen... Old Bear Terry was bovendien niet meer zo jong...

— Beste vriend, je praat onzin! zei Texas Slim en hij trachtte met een lach zijn aandoening te verbergen. De «last round up» is nog niet voor vandaag, hoor! We laten je naar San Antonio voeren waar dokter Evans, die heel knap is, je dadelijk zal opereren.

— Doe geen moeite, «boss». M'n been is ontstoken, daar is niets meer aan te doen. Alles wat ik nodig heb is een doodkist, dezelfde als deze welke Dan en Leslie op dit ogenblik voor Tommy Henslow maken.

Texas Slim kon hierop niet antwoorden, het was te pijnlijk. Op hetzelfde ogenblik kwam een ruiter in volle galop de binnenplaats van de ranch opgereden.

Het was een jongen van ongeveer dezelfde leeftijd als Koen, roodros als een oranjeappel en sproetvlekken over heel het gezicht... Hij was gekleed met een cowboypak en zijn paard was bruinros gevlekt en zag er al even onverzorgd en grappig uit. Op het paard lag een zadel dat Koen al dadelijk in de gaten had want hij riep:

— Mijn zadel!

MICKEY YELLOWHILLS
BRENGT EEN BOODSCHAP

DE jonge cowboy bekeek Koen verrast en misprijzend. Tijd om te twisten had hij echter niet, dat kon men hem aanzien.

Hij draaide zijn kauwgom van z'n rechter mondhoek naar de linker en schreeuwde:

— Hé, Texas Slim! Ken je me niet meer? Ik ben Mickey Yellowhills, de zoon van de boer van Redgate. Ik kwam daar even voorbij Bighorn's Hotel en uit een van de kelders werd dit voor de voeten van m'n paard geworpen. Kijk eens even... Ik kon niet dadelijk het nodige antwoord verschaffen en ik ben vierklauwens naar hier gereden om je de boodschap te overhandigen. Ik meen wel dat jij hieraan gevolg zult kunnen geven...

Texas Slim hield in zijn hand een velletje papier uit een magazine gescheurd waarop men met een stuk steenkool enkele woorden gegrift had. Het papier was aan een stuk muurkalk gehecht en zo op de weg gegooid.

— Luister, jongens, zei Texas Slim:

«Gevangenen van Costello en zijn bende in Bighorn's Hotel. In doodsgevaar. Vragen aan ieder eerlijk man ons te verlossen. Inspecteurs Wickham en Huddleston van de Criminele Brigade van San Antonio.»

De cowboys tierden en huilten van woede en Slim kalmeerde hen met een handgebaar.

— Dit is het bewijs dat Ralph en zijn bende inderdaad schurken zijn en onze verdenkingen meer dan gegrond waren.

— Jullie moeten er dadelijk naartoe, boss.

Het was Old Bear Terry die met stille doch vaste stem dit bevel gaf. De Ridder van de Prairie knield naast zijn oude vriend neer en greep zijn hand. Koen hield de andere hand van Old Bear Terry in de zijne geklemd.

— Je hebt gelijk, m'n trouwe vriend. We mogen de inspecteurs geen minuut meer in de klauwen van die schurken laten maar je kan hier niet alleen achterblijven...

— Bekommer je niet om mij! Mijn taak hier op aarde is ten einde. Die van jou niet. Ga dus vlug.

— We zullen doen wat je beveelt, m'n beste vriend, fluisterde Texas Slim. Ze zullen hun misdaden zwaar boeten, die schurken!

IK BEN MICKEY YELLOWHILLS

SLIM

SLIM NOEMDE HEM
EEN PRACHTKEREL

TEXAS SLIM kon z'n tra-
nen moeilijk weerhou-
den toen hij naar zijn oude
vriend keek uit wiens li-
chaam bijna alle leven ge-
weken scheen.

— Mickey, wil je me nog
een dienst bewijzen? Rij
naar Redgie Peralta en
vraag hem hierheen te ko-
men met zijn beste auto

ROMAN DOOR
Marcel ARTIGUES
★
GEILLUSTREERD
DOOR
REF

om Old Bear Terry naar de
kliniek van Dr Evans te
voeren. Hij zal dit niet wei-
geren. Haast je wat, jon-
gen!

— Goed, «boss», ant-
woordde de jongen, ik zeg
aan m'n trouw paard zich
te veranderen in 'n « reac-
tie-bronk ». Ha, je zult eens
zien hoe wij er uitgaan!

— Een ogenblikje nog,
Mickey, ik heb je wat te
zeggen, zei Koen en in
twee woorden vertelde hij
de jonge cowboy de ge-
schiedenis van Stroom's za-
del.

— Ik wil je alles geven
om dat zadel terug te krij-
gen. Ik wil het met baar
goud betalen, maar geef
me het zadel van Stroom
terug.

— Accoord, zei Mickey,
je krijgt het zadel voor
niets. Neem het dadelijk.

— Je bent een prachtige-
rel, hoor! zei Texas Slim
en klopte de jongen harte-
lijk op de schouder.

— Toen ik zei « voor
niets » vergiste ik me, riep
Mickey, want Texas Slim
noemde me een prachtige-

rel en klopte me op de
schouder, dat is meer
waard dan goud!

— Jongens, de paarden
en de wapens, we vertrek-
ken! riep Texas Slim.

De cowboys lieten het
zich natuurlijk geen twee-
maal zeggen. Ze waren wil-
der en vastberadener dan
ooit te voren.

— Richting Bighorn's Ho-
tel, jongens! zei Slim ter-
wijl hij z'n brave Buddy
streekte die hij verlor-
en waande. We rij-
den langs de bergen,
ik ben er zeker van
dat die gangsters ons
daar niet zullen ont-
dekken!

— Miss Hermans,
vervolgde hij, Old Bear
Terry vertrouw ik aan
je zorgen toe. Redgie
Peralta zal wel niet
lang wegblijven.

— Ik ga met je mee, riep
Koen.

HET GESCHENK VAN OLD BEAR TERRY

Hij wou overeind sprin-
gen maar Old Bear
Terry hield zijn hand stevig
vast en zei zacht:

— Neen, je gaat niet
weg, boy. Je blijft bij Old
Bear Terry die van je houdt,
net zoals je bij onze goeie
Stroom bleef. Ik geef je
mijn zadel en dat kun je
dan aan Mickey schenken...

Koen gaf zich gewonnen.
Met een knipoogje gaf
Texas Slim hem trouwens
ook te verstaan dat hij de
wens van Old Bear Terry
moest eerbiedigen...

— Ja, ik blijf bij je, fluis-
terde hij.

— Dank je, antwoordde
Old Bear Terry, zo is alles
goed.

Voor de tweede maal zat
Koen bij een stervende
cowboy en hij begreep niet
waarom de mensen die
hem zo lief waren wegge-

Koen heeft met Texas Slim en de
cowboys van de Old Fellows
Ranch de strijd aangeboden te-
gen de saboteurs van de petro-
leuminstallaties. Texas Slim en
Koen ontsnappen aan een menigte
aanslagen. Thuis vinden ze Old
Bear Terry zwaar gewond...

maaid werden door die
schurkenbende...

Tante Jeanne begreep de
oude cowboy beter dan wie
ook. Zij voelde dat Old
Bear Terry, door te eisen
dat Koen bij hem zou blij-
ven, de jongen meteen aan
het gevaar onttrok. De strijd
tussen de cowboys van
Texas Slim en de bende
van Bighorn's Hotel zou on-
getwijfeld hard en bloedig
zijn... Tante Jeanne's ogen
waren vochtig en zij was
de oude cowboy heel dank-
baar...

Old Bear Terry had de
ogen gesloten en merkte
niets van de ontroering en
de tederheid van de flinke
amazone...

Texas Slim en zijn jon-
gens verdwenen in een
grote stofwolk...

DE GANGSTERS ZIJN DAAR!

MICKEY bond het zadel
van Old Bear Terry op
zijn bronk. Hij ging dan af-
scheid nemen van de ge-
wonde:

— Geduld, grootvadertje.
Dadelijk komt men je afha-
len met een auto zoals je
er nog nooit een gezien
hebt, je zult er in liggen
als in de watte en over
enkele dagen kun je de be-
bop dansen!

Maar er stond geschre-
ven dat Mickey de Old Fel-
lows Ranch niet zou verla-
ten...

Koen, die zijn nieuwe
vriend tot aan de poort ver-
gezeld, ontdekte op gerin-
ge afstand van de hoeve
de « toeristenauto's » die hij
maar al te goed kende...

Hij trok Mickey bruusk
achteruit, sloot de poort in
zeven haasten en riep zo
luid hij kon:

— Alarm! Alarm! De
gangsters zijn daar!

(Wordt voortgezet.)

Victoria presenteert DE HELDHAFTIGE KARAVAAN



(Wordt voortgezet.)

WHILLS, HERKEN JE ME NIET ?

De Trouwe Paddy

Jackie mocht zijn hond niet houden, maar Mark Trail, een dierenvriend, zorgt er voor. Jackie en Mark leiden Paddy op voor een grote wedstrijd voor jachthonden...



De dag van de grote wedstrijd nadert, en van alle kanten komen de jagers met hun honden...



Paddy is zo fit en monter als je maar wensen kunt. Ik denk dat hij zal winnen!



Mocht dat waar zijn! Ik zou zo gelukkig zijn, Mark!



Ik hoop maar dat papa niets merkt vóór de wedstrijd!



Ik zorg zolang voor Paddy!



Je bent erg vriendelijk, Mark!



Paddy, het geluk van een kleine jongen en de toekomst van een boer hangen van je af, snap je?



Dezelfde nacht sluipt de razende vos naar de kooi van Paddy...



Het dier is nu vlak bij...



Wat gebeurt er daar?



Hij beet je in de keel. Dat is ernstig, Paddy!



Ik vrees dat je hond razend is... Bekijk die vos eens!



Ben je er zeker van dat het beest razend was?



Bijna alle vossen die hier in het bos dwalen zijn er door aangestoken...



Het is daarom dat ze zich zo dicht bij de huizen wagen en...



... honden, paarden en zelfs mensen aanvallen...

Hemel! En ik weet niet of Paddy ingent was!

Volgende week : PADDY IN DOODSGEVAAR...

(Wordt voortgezet.)

DE SCHAT VAN BEERSEL

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

De jonkheer van Beersel en zijn gevolg hebben de struikrovers verdreven. Lambik vindt een paard, maar...



HERGE ANTOORT OP ZES VRAGEN KUIFJE EN ZIJN VRIENDEN

WE zijn er... bijna! Kuifje, kapitein Haddock, professor Zonnebloem, Janssen en Janssens — deze laatste tegen wil en dank — komen aan het einddoel van hun fantastische reis: de maan! Doch, is de reis ten einde, het grote avontuur begint pas. Alvorens echter onze sympathieke pioniers op hun tocht over de aardsatelliet te volgen, wenssen we een paar woorden uitleg over de reis zelf. We klopten hiervoor bij Hergé aan; hij is immers de rechte man om ons die te verschaffen. De vader van Kuifje voldeed gaarne onze nieuwsgierigheid. Zet jullie oren dus ver open...



1 WAAROM KOOS PROFESSOR ZONNEBLOEM EEN RAKET VOOR ZIJN REIS NAAR DE MAAN?

HEEL eenvoudig omdat de raket het enig toestel is dat zich in de interplanetaire ruimte kan bewegen. Een reactievlugtuig heeft lucht nodig om te vliegen, doch de raket niet. Integendeel. Een raket beweegt zich makkelijker in het luchtledige dan in de lucht! Om dit te begrijpen hoef je maar even aan een ballon of varkensblaas te denken. De drukking «in» de ballon is op alle plaatsen even sterk. Pikt men met een naald een gaatje in de ballon, vliegt deze op hetzelfde ogenblik in de tegenovergestelde richting van het gaatje. Waarom? Omdat de inwendige drukking, op de plaats waar het gaatje



gepikt werd, plotseling daalde, terwijl de drukking dezelfde bleef op alle andere delen van de ballon.

Het is dus een vergissing te beweren, dat de gassen die ach-

teraan de raket ontsnappen, het toestel voortstuwen door drukking op de omgevende lucht.

Het is «in» en niet «buiten» de raket dat de stuwkracht werkt. We mogen hierbij ook niet vergeten dat ze, in het luchtledige geen weerstand ontmoet.

2 HOE ONTSNAPTE DE RAKET VAN ONZE VRIENDEN AAN DE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE AARDE? DOOR WELKE MIDDELEN WERD HET COMFORT EN DE VEILIGHEID VAN DE PASSAGIERS VERZEKERD?

IEDEREEN is onderworpen aan de aantrekkingskracht van de aarde. We hebben allen de indruk aan de grond te kleven en het hoogspringen vergt van ons een grote krachtinspanning. Om nu aan deze aantrekkingskracht te ontsnappen, moet men zich bewegen met een snelheid van 11 km. per seconde. De raket van professor Zonnebloem bereikte deze snelheid, die men «opheffingssnelheid» (*) heet, pas na enkele minuten.

Wat zou er gebeurd zijn, indien de raket de aarde aan deze duizelingwekkende snelheid had verlaten? Vreselijke dingen! We zouden onze vrienden weergevonden hebben... zo plat als een vlij! Onder de druk van de te grote snelheid zouden ze zich duizenden kilo's zwaarder gevoeld hebben en de mens

overleeft dit experiment niet!

De startsnelheid was dus eerder gering en geleidelijk voerde professor Zonnebloem de snelheid op tot hij de 11 km. per seconde en méér bereikte. Van dat ogenblik was de raket niet meer onderhevig aan de aantrekkingskracht van de aarde.

Nu een woord over het lot van de passagiers. Je weet dat er in de ruimte geen lucht meer is en wij allen zuurstof nodig hebben om in leven te blijven. Er moest dus niet alleen voldoende zuurstof meegevoerd worden, men moest ook de mogelijkheid schaffen deze op tijd en stond te ververset. Dit kon verwerkelijkt worden.

Nog een ander probleem kregen onze maanpassagiers op te lossen: Hoe konden ze «in» de



raket zien wat er «buiten» omging? Er kon inderdaad geen sprake zijn van patrijspoorten in de raket aan te brengen, want dan zou ze, op het ogenblik dat ze de luchtlag om de aarde verliet, uiteengespat zijn. Vergeten we niet dat er in de luchtledige ruimte geen enkele drukking van buiten, deze van binnen compenseert. Professor Zonnebloem heeft dit probleem opgelost door de raket te voorzien van een periscoop en een scherm waarop het op-

gevangen beeld geprojecteerd wordt.

Van een plaats, waar er drukking heerst, onmiddellijk overstappen naar het luchtledige, is gevaarlijk. Men moet het lichaam aan een dergelijke verandering wennen en het is daarom, dat er in de raket een sluis werd gebouwd die men luchtledig kan maken. Op het ogenblik van de landing zullen onze vrienden hier verblijven tot ze zich hebben kunnen aanpassen aan het luchtledige.

Opdat de landing zo goed mogelijk zou verlopen, werden er aan de raket drie reusachtige telescopische schokbrekers aangebracht en het is op die «driepikkel» dat de raket zich zal plaatsen.

3 WAAROM HEBBEN KUIFJE EN ZIJN VRIENDEN ZICH BIJ HET VERTREK EN BIJ DE LANDING NEERGELEGD? WAAROM «ZWEEFDEN» ONZE VRIENDEN DOOR DE RAKET OP HET OGENBLIK DAT DE ATOOMMOTOR UITGESCHAKELD WERD?

IN horizontale houding, dus voorover liggend, verdraagt het menselijke gestel het best de drukking tewegg gebracht door het opvoeren of het vertragen van de snelheid. Ik zei daareven, dat de startsnelheid van de raket eerder gering was, maar

Bij al deze producten krijg je KUIFJE's BONN! Verdraaid nog toe! Wat al namen te onthouden...



CHOCOLADE
EN PRALINES,
BISCUITS
EN TOFFEES



SIROOP PROSMANS
EN
PRINCE DE LIEGE

Prosmans

HET TAFELBIER
VANDENHEUVEL

PILSBERG

DE KRUIDEN
EN SPECIALE AZIJNEN
VERVAARDIGD
DOOR
DE «ETABLISSEMENTS
DUMONT FRERES
et C^{ie}», te Chassart



OP WEG NAAR DE MAAN

toch was ze véél hoger dan de snelheid waaraan de mens gewoon is en dit is net hetzelfde voor de landing.

Toen de onhandige detectives de motor uitschakelden, was de raket niet meer onderworpen aan de aantrekkingskracht van de aarde en de wet van de zwaartekracht speelde geen rol meer. Indien onze vrienden rechtop bleven staan, — wat bij hun waardigheid past — was dit slechts omdat de hoofdmotor in de raket een kunstmatige zwaartekracht schiep. Bij het afzetten van de motor, zette de raket haar weg voort dank zij de verkregen snelheid, doch de drukking van de kunstmatige zwaartekracht verdween onmiddellijk. Het is om deze reden dat men de kapitein als een vlinder zag fladderen en hij tevergeefs z'n bol whisky trachtte te vangen. Professor Zonnebloem had met deze mogelijkheid gerekend en daarom de vloer van de kajuit van magnetische «plots» laten voorzien en ieder passagier een paar schoenen met speciale metalen zolen bezorgd.

gevonden waardoor de motor automatisch uitgeschakeld werd op het ogenblik, dat een deur van de raket open ging.

Veronderstellen we dat, op het ogenblik dat de kapitein z'n sprong waagde, de raket met een snelheid van 40 km. per seconde door het leegte ruimte kliefde.

De kapitein en de raket verplaatsten zich evenwijdig en met dezelfde snelheid.

Deze komische situatie had heel lang kunnen duren, doch daar was Adonis, die de kapitein onweerstaanbaar aantrok. Het enige middel om hem te redden was de laso en Kuifje aarzelde niet die te gebruiken.

Tijdens de redding van de kapitein liep de raket zelf gevaar door Adonis aangetrokken te worden en Zonnebloem was verplicht de atoommotor zonder verwijl aan gang te zetten. Hierdoor had de raket weer kracht genoeg om te weerstaan aan de aantrekkingskracht en kon ze haar reis voortzetten.

den; ze zouden er een vacantiereisje kunnen van maken dat een maand duurt.

Om te verhinderen dat de raket als een granaat op de maan zou terecht komen, moest de snelheid geleidelijk vermindert worden en wel zodanig, dat ze zich op de aardsatelliet zou neerzetten met een snelheid gelijk aan nul



Zodra de raket «achterste voor» gekeerd was, zette ze haar reis met dezelfde snelheid, doch achteruit, voort. Het volstond dan de hoofdmotor aan gang te brengen om geleidelijk te remmen, daar deze motor inderdaad in tegenovergestelde richting (dus naar de aarde) stuwde. Er is nog een andere reden die het omkeren wettigt, nl. de raket moest weer op de reusachtige diepikkel gezet worden die, zoals ik reeds zei, niets anders is dan 'n schokbreker

schermen van de pioniers, eens op de maan geland, is heel de woord «speciaal» want het belicaat! Er is geen luchtdruk op de maan, doch de maanpakker, zijn aan een inwendige drukking onderhevig. Gevolg: de maanpakken zwellen en zien er spoedig uit als de populaire «Bibendum» van de Michelin banden. Je kent dat kogelronde mannetje wel, niet?

Onze vrienden zouden zich in zulk pak onmogelijk kunnen bewegen. Er werd dus een stijf metalen pak vervaardigd dat stevig, maar toch licht en van gewrichten voorzien is, net zoals de Middeleeuwse wapenrustingen. Op aarde zou dit pak niet minder dan 300. kg. wegen doch op de maan slechts 1/6 van dit gewicht

Deze maanpakken zijn voorzien van een verwarmings- en afkoelingsstelsel en dit is noodzakelijk, vermits de temperatuur op de maan van —50 tot +100 graden schommelt. Ten slotte werden de pakken voorzien van een zuurstofapparaat en een radio; de maanpioniers kunnen alleen langs de radio met elkaar spreken.

Maar ik loop hier de tijd vooruit, want onze vrienden zijn pas vandaag op de maan aangekomen. Volgende week zien we met hoeveel moeilijkheden ze op de aardsatelliet af te rekenen hebben

4 HOE WAS HET MOGELIJK HADDOCK TE REDDEN TOEN HIJ DE RAKET VERLIET EN EEN SATELLIET VAN ADONIS WERD?

OMDAT Zonnebloem alles voorzien had, zelfs de buitensporigheden van de kapitein! Hij had een klein toestel uit-



ONZE vrienden maakten geen uitstapjes voor hun plezier. De tocht moest vlug gaan. De afstand van 384.000 km. werd afgelegd in 4 uur. Behalve tijdens de tussenkomst van de twee detectives en het fantasetje van de kapitein, bleef de motor ingeschakeld tot de maximumsnelheid van 60 km. per seconde bereikt werd. Op dit ogenblik werd de raket omgekeerd met behulp van de zijmotor.

Misschien zijn alle toekomstige passagiers voor de maan niet zo haastig als onze vrienden

6 HOE ADEMEN, GAAN, SPREKEN, LEVEN ONZE VRIENDEN OP DE MAAN. IN AANMERKING GENOMEN DAT ER GEEN DAMPKRING IS EN ZE ER ZOWEL HEVIGE KOUDE ALS SCHROEIENDE HITTE MOETEN TROTSEREN?

DANK zij hun speciale maanpakken. Ik druk op het

(*) Snelheid die de zwaartekracht neutraliseert



KUIFJE's- EN PALMEXZEEP
MARGARINE INA
BROODSMEERSEL
CHOCOSWEET
TAFELOLIE PRINSOR

PALMAFINA
DE BESCHUITEN HEUFRIA
EN HEUDEBERT
EN HET PANEERMEEL

Heudebert

SMEERKAAS GOUDA-CREME,
CREME DE GRUYERE
EN BLEUETTE



DEEGWAREN

Goselli

CONFITUREN
EN FRUITSIROOP,
DIEPGEKOELDE VRUCHTEN
EN
GROENTEN FRIMA



HET JEUGDBLAD

KUIFJE



AANSLAG IN DE OPERA

KLAROENEN schallen. De keizerlijke wacht presenteert het geweer. Ieder een gaat in houding staan. Alle genodigden buigen diep. Plechtig schrijdt de tsaar van alle Russen aan de zijde van zijn gade door de eregang van de opera van Sint-Petersburg, waar een galavertoning gegeven wordt te zijner ere.

Langs de grote trap staan tientallen lakelen in livree en houden schitterende kandelaars in de handen. Men hoort alleen nog het ruisen van de zijde.

De tsaar glimlacht vriendelijk. Hij is boven aan de trap gekomen, die naar de keizerlijke loge leidt, en dan gebeurt het... Twee schoten knallen. Een vleugeladjutant van de tsaar stort dodelijk getroffen ten gronde. De officieren van het gevolg beletten de terrorist een derde maal te schieten. Door verschillende sabelhewen wordt hij neergeveld. Vrouwen gillen. Soldaten komen langs alle zijden toegesnel. Alle officieren hebben hun revolver of degen in de vuist.

De tsaar is diep geschokt. De tsarina valt in bezwijming. Dat is nu reeds de tweede aanslag sinds nieuwjaar! De vertoning wordt opgeheven en ijlings keert het keizerlijk gezelschap naar het paleis terug. Heel de opera wordt afgezet. Niemand mag binnen of buiten. Iedereen wordt door de geheime politie afgetast. De gouverneur van de stad en de commandant van de politie worden op het paleis ontboden en vernemen dat ze ontslagen zijn en zich ter beschikking moeten houden van het gerecht. Overal worden huiszoekingen gedaan bij de verdachte elementen.

★

— Commissaris, de verdachte schijnt weer bij te komen!

— Goed breng hem dadelijk in mijn bureau!

Twee soldaten sleuren de arme Fedor Astanowitch die uit een diepe dronkemanslaap ontwaakt, en zich niet goed bewust is waar hij zich bevindt, naar het bureau van commissaris Kagan.

— Hoe heet gij, schurk?

— Fedor Astanowitch, heer, kan de nuchter wordende man reeds antwoorden.

— Wie is de leider van de samen-zweerders?

— Samen-zweerders?... Weet goed, dat alleen uw rechtszinnigheid u nog van een gewisse dood kan redden!

— Dood?... Waarom zou ik moeten sterven?

— Fedor Astanowitch, gij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan de aanslag op de tsaar!

Met een schok was Fedor nuchterder, dan hij ooit in zijn leven geweest was. Wat, hij Fedor Astanowitch, een bescheiden kellner uit een bescheiden restaurant zou het aangedurfd hebben een aanslag te beramen op het leven van de tsaar?

Fedor dacht dat hij droomde, maar het

somber gelaat van de commissaris en de soldaten en het muffig interieur van de politiekazerne deden hem duidelijk genoeg begrijpen dat het alles bittere ernst was. Hoe was hij in deze situatie terecht gekomen? Alles wat hij zich kon herinneren was, dat hij 's avonds te voren een buitengewoon aangename avond doorbracht had: zijn baas had zijn zaak definitief aan zijn zoon overgelaten, en deze «troonafstand» was duchtig gevierd door de familie en Fedor had bevel gekregen royaal te zijn met spijzen en dranken. Hij had gedacht dat in de geest van zijn baas dit royaal zijn hem, Fedor en het keukenpersoneel, niet uitsloot. Hij was niet thuis geraakt...

— Voor de tweede maal vraag ik u, Fedor Astanowitch, wie is de leider van de samenzwering? Van wie krijgt gij uw opdrachten?

— Opdrachten? Die krijg ik alleen van mijn baas... en van mijn vrouw, antwoordde de arme kellner.

Woest sloeg de commissaris op zijn tafel:

— Ik duld hier geen grappen, begrepen! Gij schijnt er u nog geen rekenschap van te geven dat uw kop op het spel staat! En dit vlugschrift, nooit gezien? Weet je misschien niet meer dat je deze nacht een lantaarnpaal en alle voorbijgangers verteld hebt dat de redders van het rijk loyale kerels waren en dat je wenste dat, het rijk iedere avond zou gered worden?...

Aandachtig bekeek Fedor het slecht gedrukte papiertje waar verschillende malen in vette letters de woorden «DE REDDERS VAN HET RIJK» op voorkwamen. Nu ging er hem stilaan een licht op. De redders van het rijk?... Ja, dat zei hem iets...

— Vooruit, spreek op, mijn geduld is ten einde! snauwde de commissaris.

— Heu... mijnheer de commissaris, al wat ik u kan zeggen, antwoordde de doodsbenauwde Fedor, is dat ik eergisteren drie studenten in ons restaurant bediend heb. Die heren hebben copieus gegeten. Niets was goed genoeg voor die armoelidjers. Ik had reeds achterdocht tijdens het bedienen. Hoe zouden die schraalhansen dat alles kunnen betalen? Misschien was er wel een bij die zijn maandgeld in een keer wou kwijt zijn. Na het eten hebben die kerels nog uren lang vodka gedronken. Toen ik van de baas opdracht kreeg de zaak te sluiten en het gezelschap aan de deur te zetten, waren de heren zo dronken, dat ze me niet eens meer begrepen. Ze hadden geen stuiver op zak. Dat dacht ik wel. Ook geen enkel identiteitsbewijs. Ik heb ze samen met de kok buiten gesleurd. Toen we de derde, die de aanvoerder scheen te zijn, naast zijn twee kornuiten op de grond gesmeten hadden, kwam er plots een prachtige koets opdagen die voor onze zaak stilstond. Twee reeds bejaarde heren stapten af en geholpen door hun koetsier sleurden ze de drie mannen in de koets. Ik eiste nog een laatste maal mijn geld, maar voor de tiende keer wel antwoordde de studentenaanvoerder:

— Wat zouden wij hier nog betalen, wij de redders van het rijk! Morgen zult ge zo vereerd zijn dat wij hier gegeten hebben dat gij ons niet dikwijls genoeg gratis zult kunnen ontvangen...

— Zwijg Ijja, hadden de heren geroepen en zij duwden hem ruw in de hoek.

Een van de heren heeft de rekening betaald en me een ongewone fool gegeven. Meer kan ik u niet vertellen, mijnheer de commissaris...

— Denkt gij dat we zo 'n verhaaltjes geloven, onnozelaar? grijnsde de politie-officier... Ge zult eens wat gaan zien!...

★

— Het is jammer, commissaris Kagan, zei kolonel Igor, maar uw dronken kellner schijnt me werkelijk te dom en te schaaftachtig bang om deel uit te maken van een terroristenbende! Bovendien schijnt zijn verhaal me helemaal niet verzonnen. Zijn persoonsbeschrijving van de aanvoerder van de drie studenten klopt precies met die van de dader, de student van de literaire faculteit in wiens zak we het vlugschrift vonden. Maar we hebben toch een spoor. Het komt er op aan zijn twee handlangers te vinden en de mysterieuze heren die de brassende studenten afgehaald hebben. Ik weet het wel, het is vlugger gezegd dan gedaan, maar een andere weg bestaat er nu niet. Ik zal de opzoekingen in studentenmiddens laten verscherpen. Maar uw kellner moet in bewaakte vrijheid gesteld worden. Hij moet meehelpen aan het opsporen. Laat hem met twee politieofficiëren in burger alle straten en studentencafés afzoeken. Ze mogen geen drie passen van hem wijken, dag noch nacht. Laat ze best om de vier uren aflossen. Ik wacht op uw rapporten, commissaris Kagan! Als ge er in slaagt deze staatszaak op te knappen, is uw carrière gemaakt, maar anders...

De commissaris sloeg de hakken samen en groette.

— Kolonel, ik zal zelf met mijn beste agenten de man schaduwen. We moeten de kerels vinden!

Reeds twee weken zwierf de arme Fedor Astanowitch dag en nacht door de straten van Sint-Petersburg. Hij kreeg nauwelijks de tijd af en toe enkele uren te slapen. Er was geen enkel studentencafé dat hij nog geen tienmaal bezocht had met de politiemannen in burger die geen duimbreed van hem weken. Hoe zou deze zaak voor hem eindigen? Op transport gesteld worden naar Siberië? Daar scheen geen ontkomen aan. Want die studenten waren natuurlijk spoorloos verdwenen, en die oude heren zouden zich ook wel niet meer laten zien. Met lood in de benen stapte Fedor door een drukke straat, toen hij plots als aan de grond genageld bleef staan. Die koets daar... En die twee oude heren... Ja, dat waren de mannen die hem die ramppoele avond betaald hadden, nadat ze de studenten hadden opgeladen. Commissaris Kagan stond dadelijk naast de kellner.

— Wel? Heb je iemand herkend?

Zonder een woord te kunnen uitbrengen wees de meer dood dan levende Fedor naar de koets die achter de hoek van de straat verdween. De commissaris sprong te midden de drukke straat. Hield de eerste de beste ruiter tegen. Rukte hem van zijn paard, sprong in 't zadel, en gevolgd van zijn adjunct, die het voorbeeld van zijn meester gevolgd had, stook Kagan te vierklauw achter de koets. De mensen stroomden samen rond de twee van hun paarden beroofde ruiters en de arme Fedor, die bleek en groen werd en nog steeds geen woord kon uitbrengen.

— Pas op, die man wordt ziek! zei een voorbijganger, en nog vóór iemand zich had kunnen bewegen, stortte Fedor ten gronde. Een dokter die naar voren drong, kon alleen nog een beroerte met dodelijke afloop vaststellen.

★

Tot aan zijn dood in een afgezonderd Siberisch houthakkersdorp heeft de gewezen commissaris Kagan niet begrepen hoe zijn dulle achtervolging op zo 'n sissert uitgelopen was. De koets had een te grote voorsprong en toen hij ze eindelijk in een verlaten straatje zag staan, was ze leeg...

JOHAN DE BRABANDER.



HET SEIN STAAT OP ROOD

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN J. MARTIN

Lefranc en Renard hebben de strijd aangeboden met een gevaarlijke en geheimzinnige misdadigersbende. In Parijs...

Tot laat in de nacht staat een wachtende menigte voor het Palais-Bourbon, waar de Assemblée Nationale zetelt. De onrust stijgt voortdurend...

Vooruit! Niet blijven staan!



Hij heeft gelijk, het is beter naar huis te gaan

Ik blijf. Indien we de stad moeten verlaten, wil ik niet de laatste zijn om dit te vernemen...



Terwijl er in de hoofdstad een koortsachtige spanning heerst, stijgt er op het vliegveld een geheimzinnig toestel op...



Het bereikt spoedig een aanzienlijke hoogte en verdwijnt, vergezeld van een groep jagers, in de richting van het Oorfen...



Anderhalf uur later komen ze boven het verlichte vliegveld van Colmar...



De passagiers van het tweemotorig toestel, stappen onmiddellijk in de gereedstaande auto's, die pijlnel verdwijnen...



In een van de auto's...

Lefranc zal verrast zijn, generaal! Gisteravond heb ik hem nog getelefoneerd om te zeggen dat ik langer zou blijven. Ik had zo'n spoedige terugkeer niet verwacht...



Je verslag gaf het alarm en dan kwam de zaak van de Mistral alles nog verergeren. De politie en het leger hebben tot plicht die bandieten van de Zwarte Toren klein te krijgen! En dat zullen we, ik verzeker het je!



En ik dacht nog wel dat de kisten, in ons vliegtuig geplaatst, goud bevatten! Gelukkig is dit niet het geval! Met dat materieel zullen we goed werk kunnen leveren maar, we mogen niet vergeten dat de bandieten zeer machtig zijn...



Intussen sluipt een mysterieus personage over het dak van hotel Belvédère...



Met het gereedschap van een glazenmaker snijdt hij heel voorzichtig een ruit uit... Hij steekt zijn arm door de opening, grijpt de knop van het venster en opent het...



Nu is de weg vrij en de man sluipt naar het bed waarin Lefranc rustig slaapt...



DE UURWERKEN
Tissot
VERTELLEN JULIE
DE GESCHIEDENIS
ZIGOTO
is
VERDWENEN
!



We blijven niet bij de pakken zitten! Kom, we keren naar de stad terug en vóór deze avond moet Zigoto gevonden zijn!



Een ogenblik later wordt de patrouille in drie groepen verdeeld en de jacht begint...

Als we eens eerst naar 't kantoor der gevonden voorwerpen gingen?



We bekijken beter de lantaarnpalen, misschien vinden we een spoor...



Zigoto droeg z'n TISSOT-uurwerk om de hals; hij werd wellicht ontvoerd om dit te kunnen stelen...

We moeten dus de man vinden die het uurwerk van Zigoto om de pols draagt!



Doch 's avonds keren de Herten ontmoedigd terug...



(Wordt voortgezet.)

LEES! LEES! LEES!



DAT MOET JE BESLIST WETEN?

VELE trouwe luisteraars van het Kinderuurtje van het N.I.R. zullen met genoegen vernemen, dat de vragen die Prof. Weetveel voor de micro beantwoordt in boekvorm verschenen zijn bij de uitgeverij De Sikkel te Antwerpen (prijs: ing. 36 frs., geb. 48 frs.), onder de titel: **DAT MOET JE BESLIST WETEN I**, met als ondertitel: 101 vragen van verstandige kinderen en 101 antwoorden van Prof. Weetveel.

Om je een idee te geven van de inhoud van dit interessant boek, citeer ik hier enkele « verstandige » vragen:

- Waarom ontploft een gloeilamp als men ze laat vallen?
- Hebben er ooit draken bestaan?
- Hoe komt het dat de bloemen zo heerlijk geuren?
- Waarom zien de negers zwart?
- Hoe maakt men electriciteit?
- Wat is radium?
- Is de donder gevaarlijk?
- Zou men naar de zon kunnen vliegen?
- Hoe komt het dat men droomt?
- Hoe is de meter ontstaan?
- Waarom zegt men dat de Schotten gierig zijn?

Is de spons een dier?
Naast de honderd en één zeer uiteenlopende vragen, krijgt de lezer nog een toemaatje van twaalf bijkomende vragen en antwoorden. Het boek werd knap geïllustreerd door E. Hermans. Kuifje's lezers van boven de tien jaar zullen met spanning de honderd en één vragen en antwoorden en het toemaatje lezen.

DUIMPJE OP GROTE VAART

EEN van de jeugdboeken die op de Antwerpse Boekenbeurs opvielen door hun fijne presentatie is « Duimpje op Grote Vaart », van Cyriel Verleyen, een jeugdschrijver die reeds naam gemaakt heeft met zijn verhaaltjes voor lezers onder de tien jaar.

In een eenvoudige en directe taal vertelt Cyriel Verleyen zes originele avontuurtjes die Klein Duimpje overkomen zijn en die we met veel plezier gelezen hebben. Alleen de titel van het boek vinden we minder gelukkig. Een pluim-ke voor de illustrator Wies Peleman. (Prijs gebonden: 36 frs.)

RODO, HET KABOUTERPRINSJE...

door Marcel Meeus, een uitgave van De Sikkel, te Antwerpen, vertelt ons, dat kleine kabouters hard moeten leren op school en ze pas mogen toveren als ze oud en wijs zijn en een lange baard hebben. Rodo, de kleine prins, houdt helemaal niet van die kabouterschool en trekt met zijn beste vriend, een klikker, de wijde wereld in. Alle jongens en meisjes tot tien jaar zullen veel genoegen beleven aan dit mooi boek, sierlijk geïllustreerd door S. Stevens. (Prijs ingenaaid: 42 frs.)

BESTAAT ER EEN LAND IN EUROPA WAAR GEEN TREINEN RIJDEN?

ZEKER, maar het is een klein land met zeer weinig inwoners: *Albanië*. Daar loopt geen enkele spoorweg, en zelfs maar één grote weg door heel het land. Deze weg is daarenboven nog zo slecht, dat men er met een auto haast niet kan op rijden. Er is dan ook weinig verkeer, slechts enkele karretjes en eenzame ruiters. *Albanië* is ongeveer zo groot als ons land en er wonen daarin minder mensen dan in onze hoofdstad. Er zijn nog kleinere landen waar geen treinen rijden: *Anzjijn* maar zo groot als een stad en er wonen maar enkele honderden mensen.

(Uit: **DAT MOET JE BESLIST WETEN**, door Prof. Weetveel; uitgave De Sikkel.)

HET OFFER VAN ITOTA

door H. van Thiel, missionaris van Mill Hill.

NEGEN jaar lang verbleef de pater bij de Ngombenegers in het aequatoriaal oerwoud van Afrika. Hij beheerst hun taal, kent hun liederen, hun sprookjes, hun zeden en gewoonten door en door en schreef zijn mooi boek, niet als Westering, doch uit het gezichtsveld van de inlander.

Een boek voor de rijpere jeugd, dat niet alleen boeit, doch ook verrijkt. De interessante foto's zijn van Broeder Herbert Sanders. Een uitgave De Sikkel, Antwerpen. (Prijs: ingenaaid: 80 frs., gebonden: 96 frs.)



DE POSTILJON

KUIFJE'S NIEUWSBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

REDACTIE - ADMINISTRATIE EN PUBLICITEIT : LOMBARDSTRAAT, 24, BRUSSEL

IN BELGIE LEVEN 430 BEDELAARS OP STAATSKOSTEN

EINDE 1951 bedroeg het aantal opgesloten in de bedelaarsgestichten en toevluchtshuizen van ons land 350 mannen en 80 vrouwen. Het hoogste aantal opgesloten mannen valt in de leeftijd van 60 tot 69 jaar, en het laagste aantal in de leeftijd van 18 tot 20 jaar. Het hoogste aantal opgesloten vrouwen valt in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. Het laagste aantal valt in de leeftijd van 18 tot 20 en van 35 tot 39 jaar.

MEN IS NOOIT TE OUD OM TE LEREN



EEN 74-jarige Italiaan heeft zijn diploma voor apotheker gehaald aan de universiteit van Ferrara, waar hij vijftig jaar geleden de graad van doctor in de scheikunde had verworven. Bij het verlaten van de universiteit werd de grijsaard door de studenten met lauweren bekroond en in triomf rondgedragen.

DE GROOTSTE SCHOEN VAN BELGIE

SCHOENMAKER J. Vereecke, uit Antwerpen, maakte een schoen maat 140. Dat schoentje is eventjes 93 cm. lang en het grootste van het land!



EEN ONGEWONE AMERIKAREIS

TOEN de Helga Smith, een Zweeds vrachtschip, de haven van Montreal, in Canada, binnenliep, ontdekte de kapitein een weldoervoede 28-jarige Pool aan boord. Hij had de reis als verstekeling meegemaakt en zich zestien dagen lang in het ruim verborgen gehouden. Hij voedde zich daar met ham en sardientjes en waste zich met Zweeds bier!



FRANSE MEISJES WILLEN WIJZER WORDEN

IN nauwelijks een halve eeuw is het aantal hoogstudenten in Frankrijk van dertig duizend tot 137.000 gestegen. Terwijl men vroeger één studentin tegen dertig studenten telde, zijn er thans nog maar twee studenten voor één meisjes-studente.

Het grootste aantal studenten is ingeschreven in de faculteit van de rechten : 39.000. Hiervan zijn er 9.600 vrouwen.

BLIJFT LONDEN DE GROOTSTE STAD TER WERELD?

NEW YORK zou op dit ogenblik acht miljoen 53.000 zielen tellen tegenover zeven miljoen 891.957 in 1950.

Londen is volgens de telling van 1951 de dichtstbevolkte stad ter wereld met acht miljoen 346.137 inwoners.

SCARAMOUCHE
het volledig tekenverhaal dat we vorige week publiceerden, was van de hand van onze medewerker Frans CRAENHALS.

1.000.000 TELEFOON- ABONNE'S IN ZWITSERLAND

ZWITSERLAND heeft vier miljoen 600.000 inwoners en heeft sedert enkele weken één miljoen telefoonabonne's. Einde 1952 was 97 ten honderd van heel het Zwitsers telefoonnet geautomatiseerd.

Wat hebben de Britse Tolbeambten daarvan gedacht ?



EEN schatrijk Amerikaan (vanzelfsprekend!) kwam speciaal naar Engeland om er wormen te zoeken. De man is een verwoed hengelaar en beweert mordicus, dat de vissen in de States veel liever in Engelse dan in Amerikaanse wormen bijten.

Een drijvende Stad in de Kaspische Zee

TOEN er bij Bakoe petroleumlagen werden ontdekt, werden er in zee verschillende reuzenvloten vastgelegd voor boringen onder water. Sindsdien heeft men in volle zee een stad met straten en pleinen gebouwd, voorzien van alle modern comfort : verwarming, hotels, bioscopen, auto's, trams, enz., enz.



Een Boeddhatempel uit Cambodja die, naar men meent, dagteekent uit de XII^{de} eeuw. Bekijk de toerist, die de tempel wil binnengaan, en je hebt een idee van de geweldige afmetingen van de tempel.

(Foto Ewing Galloway, N.Y.)

DE NIEUWE AVONTUREN VAN KUIFJE EN BOBBIE MANNEN OP DE MAAN

Kuifje en zijn vrienden zijn aan boord van de raket die hen naar de maan moet brengen. Ze zijn nog slechts zes duizend kilometer van hun einddoel en treffen alle voorbereidingen voor de landing...

Hallo, hallo, hier de maan-raket... Begrepen... Wij treffen de laatste voorbereidingen... De professor regelt op dit ogenblik de automatische stuurinrichting...



Nog zeven graden Oost... Neen, dat is te veel... Een graad West, Wolff! Ziezo, dat is in orde. De raket vliegt nu juist naar het midden van het Hipparchoscirkus...



Bobbie, kom hier!



Je zult zien dat het hier...



Wij? We gaan ons neerleggen, net zoals men het ons bevolen heeft! Mijn collega en ik hebben er een hekel aan gekleed te slapen!



Duizend bommen en granaten, jullie hoeven immers niet te slapen! Jullie ingevette poes-jenellen! Men beval jullie te gaan liggen en daarmee basta!



En een beetje vlugger, carnavalhelden! Indien de professor jullie hier seffens nog rechtop aantreft, is hij bekwaam jullie op een dwaalster af te zetten... Daar komt hij reeds!



Iedereen ligt neer? Uitrakend... Wolff, het is jouw beurt!



Hallo, hallo! Alles wel aan boord... We zijn gereed... De automatische stuurinrichting werd zo geregeld, dat we in het centrum van het Hipparchoscirkus landen. We liggen in onze kooi en wachten...



Hallo, hier de maan-raket... De atoommotor werd uitgeschakeld en de hulpmotor aangezet...



Het is ongehoord! Het is een wonder!... Ongelooflijk! Over enkele minuten zijn we allemaal dood, ofwel stappen we over de maangrond!... Heerlijk!

